

בנימין פלד ז"ל - קוויס לדמותו



אלוף (במיל') בני פלד, מי שהיה מפקד חיל האוויר בין השנים 1973-1977 נפטר ב-31/07/2002 בצהריים בביתו שברמת-השרון לאחר מחלה קשה. בן 74 היה במותו. אלוף בנימין פלד (ויידנפלד), נולד בתל-אביב ב-1928. את דרכו הצבאית החל כשטר במשטרת היישובים העבריים בגליל העליון. ב-1948, התגייס לח"א והחל לשרת כמכונאי בטייסת תל-אביב שבשדה דב, ולאחר מכן בטייסת 101. מפקד הטייסת דאז מודי אלון שיכנע את פלד להתנדב לקורס טייס. את קורס הטיס החל בדצמבר 1949 וסיים אותו בהצטיינות, כשהוא מוצב בטייסת הקרב הראשונה בתור טיס מטוס מוסטנג. באוקטובר 1956 במהלך מבצע קדש, נפגע מטוס המיסטר של פלד מאש מצרית והוא נאלץ לנטוש את מטוסו, והיה לטייס הראשון בישראל שהפליט ממטוס סילוני.

פלד הפצוע הסתתר במשך כמה שעות במרחק של 240 ק"מ בעומק סיני, קרוב לשארם - א- שייך עד שחולץ על ידי מטוס פייפר והועבר בשלום לבסיסו. במאי 1964 התמנה למפקד בסיס חצור, שעליו פיקד במלחמת ששת הימים, במאי 1973 התמנה למפקד השמיני של חיל האוויר ופיקד על המערכה האווירית של מלחמת יום הכיפורים. ב-4 ביולי 1976 פיקד על הפן האווירי של מבצע אנטבה.

פלד סיים את תפקידו באוקטובר 1977, ויצא לחופשת פרישה, שאותה בילה במרחבי דרום אמריקה. ב-1979, מונה לנשיא חברת אלביט מחשבים, ב-1985 עבר לנהל את חברת אלסינט, שהיתה במצב כלכלי קשה מאוד. כשסיים את תפקידו בחברה, החל עם בנו בהקמת חברה לפיתוח תקשורת צבאית.

ביום השני של מלחמת יום הכיפורים השתתף פלד בישיבת ממשלה. אחד מעוזריו הכניס לפתע פתק. "מה קרה?", נשאל פלד על-ידי השרים. "טייס פאנטום הופל בסוריה", השיב פלד והמשיך בדיוני הממשלה כאילו לא קרה דבר. לקראת סיום הישיבה נשאל פלד על-ידי ראש הממשלה גולדה מאיר מי הטייס שהופל. "היה זה בני איתן. הוא נטש את המטוס ואחר-כך חולץ", השיב פלד, מבלי להניד עפעף.

סיפור הזה מעיד יותר מכל מיהו האיש הגדול והמיוחד הזה, שהיה תמיד בודד בקוקפיט, בעיקר בגלל חוכמתו ודרישתו מעצמו ומהסובבים אותו. פלד היה בעל כושר הערכה מבצעי ארוך טווח. את פרסומו הגדול ביותר הוא רכש כאשר מונה בדרגת תת-אלוף, אחרי מלחמת ששת הימים, לפקד על יחידה מיוחדת בחיל האוויר, שעסקה בפיתוח פרויקטים מיוחדים, שהגיעו לבשלותם המלאה רק בשנים האחרונות.

בני פלד ייזכר בין השאר בגלל דעותיו והתבטאויותיו, שכמה מהם הפכו לכותרות באמצעי התקשורת. בראיון לאחד מהעתונים בישראל, התבטא פלד נגד הרשות הפלשתינית. "שתי אוגדות מספיקות כדי לכתוש את הרשות הפלשתינית, ואז לתלות את ערפאת או לגרש אותו לקיבנימט", אמר.

בהתייחסו לטרור אמר: "אני רואה בטרור מגיפה חברתית כמו דבר או איידס וכך יש להילחם בו ולא לפתח מנגנוני מיקוח, משא ומתן עם טרוריסטים ותשלומי כופר, אלא לטפל במחבלים כמו בנגיפים מזיקים. בני פלד ז"ל השאיר אחריו שלושה ילדים, בהם שני טייסים.

יהי זכרו ברוך.

